

Verlag Voorjaarsexcursie BSNH 11 mei 2024:

Hoppen door Hauwert



Tussen Hemelvaart en Moederdag togen weer een aantal enthousiaste deelnemers op stolpbezoek; naar Hauwert, een lintdorp vol stolpen.

Verzamelen, koffie en dan op pad -eerst oostwaarts, voorheen 'de zak' van Hauwert in, omdat de weg daar doodliep. Langs het tweede bochtje in de weg een prachtige stolp, gekeerd West-Fries, met veel liefde tot woning verbouwd en goed in de verf -bij de huidige eigenaar dan ook in goede handen. Brongasketel, bakhuisje en meer details om van te smullen.



Het buurhuisje was een verrassing, want ook dat was een origineel stolpje, gebouwd voor de bodedienst met Hoorn, dus wagen in de dars, paardenstal erachter en een heus - en stevig - vierkant. En enthousiaste eigenaar, alles zelf verbouwd!



Na de smakelijke lunch in het zonnetje, weer achter de kerk welke ook hier midden in het dorp staat, nogmaals oostwaarts, maar nu dichterbij, waar we een gesplitste stolp bezochten -bij één helft was de staart tot kangoeroewoning voor eerst de oma en nu de kleindochter verbouwd. Formules met haken en ogen, dus een leerzaam bezoek.



Zo was ook de laatste stolp van deze dag, nu westwaarts, een vertegenwoordiger van een soort. Velen onder ons zullen dit soort kennen of zelfs gekocht hebben: de eerste stolpen welke in de 70'er jaren tot woning werden omgebouwd, of meer ingebouwd, in de toen gangbare stijl. Ook in deze stolp drie woningen met een collectieve galerij binnen langs de bovenverdieping. Voor de nieuwe -dubbele- eigenaren de vraag wat te restaureren of te reconstrueren of nieuw te creëren? We zijn heel benieuwd!



Nog een impressie van een zonnige en welbestede dag in Hauwert.